

Debatten 1914 i Wasabladet om religion och evolution - artiklarna

Söndagen de 15 nov ”Tillbaka till källorna” ledare m anl av en uppsats av Signe Strömborg till Årsboken för den finska folkhögskolan.

Tisdagen den 17 nov Inget

Torsdagen den 19 nov Vald. Westberg – en artikel som höll med. Artikeln hade väckt uppmärksamhet och fått bifall.

Lördagen den 21 nov Gunnar Heikel ”Framåt på utvecklingens ström!”

Söndagen den 22 nov Inget

Tisdagen den 24 nov Inget

Torsdagen den 26 nov Ledare: ”Kampen mellan olika livsåskådningar.” av pastor I A Björklund (av G H kallad för frisinnad för att vara en teologisk kritik)

Lördagen den 28 nov ”Ur dagboken. Religion och filosofi” av Alfred Fahler

Söndagen den 29 nov ”Tillbaka till källorna. Domsöndagspredikan i Vasa, av pastor A E Rohrback antecknat av A L Stark

Tisdagen den 1 dec Gunnar Heikel ”II Framåt på utvecklingens ström!”

Torsdagen den 3 dec Karl Smeds, Replot, ”Vetenskap och tro och lycka”

Lördagen den 5 dec Inget

Söndagen den 6 dec Karl Smeds, Replot, ”Fritänkeri och lycka”, precis bredvid ”Djur- och människonäring” av d:r Gunnar Heikel med underrubriken ”Energilös materia – vatten och salt”.

Tisdagen den 8 dec Inget

Torsdagen den 10 dec Inget

Lördagen den 12 dec G G Rosenqvist, Helsingfors, ”Bibeln och vetenskapen”. På samma sida forts av ”Djur- och människonäring” av d:r Gunnar Heikel med underrubriken ”Energilös materia – vatten och salt”.

Söndagen den 13 dec Ledare: ”Friare kristendom” om unitarismen av P. T. och sedan Gunnar Heikel ”Inspiration”.

Tisdagen den 15 dec Vald. Vestberg ”Den religiösa diskussionen”. Med taggarna ut mot GH senaste kritik av inspirationsläran. Och så vill han att diskussionen ska avslutas!

22 december 1914 ”Vad är orsakerna till nutidsmänniskans andliga förflackning” av K. A. Gabrielsson

Slutklämmen i en artikel av Gunnar Heikel under diskussionen om religion kontra vetenskap i *Wasabladet* den 13 december 1914. ”Och sedan en del upplysta teologer övergett ståndpunkten ”credo quia absurdum” (jag tror fast det är otänkbart) och erkänner förnuftskritikens berättigande även på trons område, får vi hoppas att tvivlets frö ska gro och utvecklas till det kunskapens lummiga träd som slutligen ska överskygga alla, både gamla och nya andesnäva inspirationsläror.”

Nej slutet kommer i början av januari 1915 när Joel Heikel, Gunnars far och prost, får sista ordet.

+++

Lämpliga utdrag m m

Söndagen de 15 nov 1914 ”Tillbaka till källorna” ledare m anl av en uppsats av Signe Strömborg till Årsboken för den finska folkhögskolan.